

Proffi, Proffi!!

Proffi is waarschijnlijk het Spaanse woord wat ik het beste ken als ik terug kom in Nederland. Als ik door de wijk loop wordt het van alle kanten geschreeuwd. Ben ik een brood aan het kopen in de pulperia (klein supermarktje) voel ik iets aan mijn benen hangen, ik kijk om naar beneden en kijk naar een klein meis met een hele grote grijns die blij naar boven kijkt en zegt: proffi!!

Proffi betekent zoiets als juffie haha.

De eerste 2 weken op de school de Pestalozzi hebben Nina en ik samen de klassen lesgegeven. Daarna hebben we de klassen verdeeld en geven we allebei alleen les, inmiddels al meer dan 4 maanden. De lessen zijn erg intensief en best pittig. Er zijn veel kinderen en luisteren naar regels is erg lastig voor ze. Dat heeft o.a. te maken met het weinige structuur dat ze van thuis uit mee krijgen en met het enthousiastme dat ze hebben voor de gymlessen.

De kinderen zijn weinig gewend wat betreft gymlessen en kunnen dan ook heel simpel reageren op situaties. Kinderen springen bijvoorbeeld tijdens de uitleg opeens op wanneer ze een ingeving krijgen om dan een hele onnuttige vraag aan je te stellen, even hun plak tatoe of scheurtje in de nagel te laten zien.

Zo zijn er nog zoveel dingen die een gymles hier in Costa Rica zo anders maakt dan gymles in Nederland. Ik heb even wat puntjes op een rijtje gezet voor jullie:

- Een kapote riolering langs het gymveldje. Hier vallen de ballen regelmatig in maar de kinderen pakken de ballen zonder moeite uit en spelen gewoon verder.(en ja het stinkt!)
- loslopende honden door mijn keurig uitgezette activiteiten.
- regen dat ineens met bakken nee zwembaden te gelijk uit de hemel komt zetten.
- kinderen die je dood knuffelen en elke dag trouw een snoepje komen brengen.
- loslopende kinderen door de school die ineens mee gaan doen met je lessen zonder dat je het door hebt.
- je voetballen die worden gejat door kinderen als je even je handen gaat wassen.(Dat zijn de echte boefjes, zo vroeg kan het beginnen)

Kortom, uitdaging ten top! Al sta ik soms met mijn handen in mijn haar en weet ik echt niet wat ik met ze aan moet..Ik ben echt verliefd geworden op de kinderen hier.

Verder hadden Nina en ik een uitstapje voor alle klassen die we lesgegeven geregeld waarbij we met een busje naar een turnzaal in Guadalupe zijn gegaan. De kinderen gingen uit hun dak, een trampoline, dikke matten, rekstokken, tumblinbaan een turnvloer.. kortom feest! Haha het was wel mooi hoe meer prikkels er zijn, hoe lastiger het luisteren word je begrijpt...turnzaal was gekkenhuis. Maar mooi de kinderen zo te zien genieten.

De turnlessen worden nu ook vanuit ons community house (casa de deporte) gegeven en kosten inclusief vervoer naar de turnzaal 70 euro cent (500 collones). Daarnaast hebben we ook nog steeds de voetbal lessen die worden gegeven.

Ons casa zelf was een beetje een zoi en zag er niet bepaald uit als een professioneel kantoor van een organisatie. Het is een hok met een betonnen vloer en golfplaten dakje. Er stond een zaagmachine in, oude kast vol stof en toen ik eens ging schoonmaken, lag er zelfs een klein dood slangetje! ja, IEHL! Dat moet anders dacht Tessie en deze week is er een nieuwe tegelvloer ingelegd (sponsergeld). Erg mooi en zelfs een beetje sjiek of laat ik zeggen professioneel .

Verder geef ik elke vrijdag nog steeds zwemles samen met Toos. Dat is echt lachen. Zulke geinige kinderen in ons groepje: Dikke Luis met broertje dunne donovan, slome Angela die altijd na drie

slagen moe is, Ricardo die altijd lacht en een natuurtalentje is en zijn broer Andrez heeft de slagen ook goed in de smiezen, ijdele en stoere Jaocuin en dan nog Hilary die helaas niet vaak komt. De kinderen zijn echt onwijs vooruit gegaan.

Naast werken voor ISOP blijft er ook nog tijd over voor andere zaken. Even kort en puntsgewijs wat hoogtepunten:

- Woensdagavond naar de Bios, dos por uno dus twee voor de prijs van een (komt neer op 1 euro 20). Ik ga altijd met Toosie en nemen dan standaard een popcorn met caramel en de stoelen hier...Laat ik zeggen dat ik al 3 keer inslaap ben gevallen in de bios..al kan dat ook te maken hebben gehad met de films haha.

- Naar de voetbalwedstrijd Costa Rica tegen El Salvador geweest. Echt een van mijn hoogtepunten hier. We zaten in het F vak zeg maar. Ik ken nu alle Spaanse scheldwoorden en er werd zo gesprongen op de tribune dat die wel een meter omhoog en omlaag ging. Poeh ik keek meer naar de tribune of die het wel vol hiel dan naar de wedstrijd haha.

- Pequeno Mundo een top winkel die ik gister samen met Toos heb ontdekt. Voor 20 euro heb ik daar een lange broek, drie shirtjes, een slaapbroekje, onderbroek, paraplu, twee tandenborstels en tuinhandschoenen (hele hippe) geshopt.

- Voetballen op een 5-5 veldje met en tegen Tico's.

- Een gratis fles tequilla en bacardi winnen.

- Batidos en Jugos naturales (verse sappies) drinken. Zo goedkoop en zo lekker.

- Naar Cartago (andere stad) met Toos.

- Met mijn gastouders een dagje weg de bergen in en daar fruit plukken.

- Elke maandag en dinsdag dansles (salsa, merengue, cumbia, chachacha, bolero, bachata en reggea) in de garage van de buurvrouw van Toos die onze danslerares is. Hier doet iedereen aan mee, de hele projectgroep en de Tico familie van Toos.

- kinderen die zeggen dat ze je gaan missen als je weg bent en dat is mijn mooiste belevenis hier. De kinderen.

Nog twee weken stage en dan zit het er hier op. Nog twee weken bij mijn gastgezin, nog twee weken wonen in deze onveilige buurt en nog twee weken zonder fred. Ik kijk zo onwijs uit naar dat hij hier is, kan niet wachten. Het ene moment kan de tijd me niet snel genoeg gaan en het andere moment bedenk ik wat ik allemaal zo ga missen als ik hier weg ga.

Als fred hier is gaan we een maand lang reizen hier door Costa Rica, Panama en Nicaragua wordt helemaal te gek dus!

Lieve allemaal hoe is het leven daar? is de zon weer in zicht? Aan de shiva's hoef ik dat niet te vragen die stralen altijd haha flauw.

Masja gefeliciteerd met je afstuderen! Jammer dat ik niet voor je kan zingen bij de uitreiking!

Geri spice geniet nog van je laatste dagen in Roma!

Misschien komt er nog een verhaaltje tijdens mijn reis (fred voel je je geroepen? haha)

Nou dikke kussen!

van de gebruikte tes met blond haar.