

## Regenseizoen



'S Ochtends een stralende zon en een strakke blauwe hemel. Zo tegen de middag verzamelen zich grijze donderwolken boven Purral en de lucht begint te rommelen. Nog niks aan de hand. Een paar uurtjes later barst het pas los. De regen komt met bakken uit de hemel, bliksemflitsen schieten door de lucht. De goten stromen over en het smerige straatvuil wordt de berg, waar we wonen afgespoeld. Het regenseizoen is begonnen in Costa Rica.

In de tijd dat we hier wonen zijn er veel dingen gebeurd. Ik ben bijvoorbeeld gewisseld van gastgezin. Mijn oude gastgezin had geld van me gestolen en naast dat de leefomstandigheden daar toch niet zo best waren, was dit voor mij de druppel om te vertrekken. Ik woon nu in een heel ander gezin en de leefomstandigheden zijn hier gelukkig heel erg goed. Ik heb lieve gastouders, een klein broertje en een puberzusje. Mijn puberzusje kletst me soms de oren van het hoofd en wil precies alles van me weten. Toch vind ik het wel grappig en gezellig om zo'n zusje te hebben. Mijn broertje is erg ondeugend en houdt veel van sporten. Hij zit op taekwando en doordat hij graag thuis oefent krijgt zijn familie (ik nu dus ook) het regelmatig daarmee te verduren.

Deze maand ben ik vooral bezig geweest met mijn afstudeerscriptie en mijn werkzaamheden op school en in de wijk. Weekeindjes weg waren er deze maand dus niet bij, omdat ik mijn afstudeerscriptie en andere verslagen voor school af moest schrijven. Mijn scriptie heb ik nu gelukkig af en opgestuurd en dus weer meer tijd voor andere dingen.

De projecten lopen ook goed. Wij zijn vorige week met de kinderen van de Pestalozzi op excursie geweest naar de gimnasiazaal in Guadalupe. Het organiseren van de excursie was zo'n gedoe dat we wel blij zijn dat dat nu voorbij is. Maar de kinderen waren heel enthousiast en vonden het echt heel leuk.

De eerste dag dat we met het gehuurde microbusje voor de gimnasia stonden was de deur gesloten. Teske, ik, de profesora en natuurlijk vooral de kinderen waren erg teleurgesteld. De vrouw, die de gimnasia beheerde, bleek achteraf ziek te zijn (zonder af te bellen natuurlijk zoals dat hier gaat in Costa Rica). De rest van de week ging wel goed, de kinderen werden vervoerd door het microbusje naar de gimnasia en daar konden we een uur lang trainen op de trampolines, de tumblingbaan en de verende vloeren. Hierna werden de kinderen door het microbusje weer naar school gebracht. Hiermee namen ook de inschrijvingen voor de gimnasialessen toe. Deze week op maandag wilden we de klassen, die vorige week mislukt waren, nog een keer meenemen. Het eerste uur ging goed, het tweede uur bleek plotseling niet mogelijk te zijn, waardoor we het derde uur twee klassen mee moesten nemen naar de gimnasia. De gimnasiazaal stampvol met enthousiaste, drukke kinderen. Uiteindelijk is het gelukkig wel allemaal gelukt en was het een project een succes, maar organisatorisch heel veel gedoe (misschien ook omdat het de eerste keer was).

De turnlessen gedurende week zijn al verplaatst naar de gimnasiazaal in Guadalupe, elke week worden de kinderen gebracht en gehaald met het microbusje. We gaan hiervoor proberen een contract met de vrouw van de gimnasia te tekenen en trainers te zoeken die de lessen willen

continueren. We hebben wel al vrijwilligers van het Liceo Purral, die willen helpen met de lessen. De zwemles gaat ook erg goed, de kinderen van mijn groepje kunnen al aardig rugslag en schoolslag met de benen zwemmen. In mijn les moeten de kinderen flink doorzwemmen, banen heen en banen terug, zodat ze zo snel mogelijk goed de slagen leren. Ik wil dat ze in ieder geval niet meer verzuipen als ik weg ga en de andere studenten de lessen overnemen. Aan het eind van de les zijn ze moe en soms valt er een in slaap in de bus op de terugweg. Maar ze hebben er wel veel plezier in. De tijd gaat voor mij erg snel. Mijn projectperiode is over een maandje alweer voorbij. De kinderen hier en het werken met deze kinderen ga ik zeker erg missen, maar natuurlijk vind ik het ook erg leuk om jullie straks allemaal weer terug te zien. Voor mij is het echt een onvergetelijk mooie stage geweest en de laatste maand ga ik daar nog even van genieten, voordat ik afscheid moet nemen voor mijn vertrek naar Nederland.

