

Derde voorbereidingsweekend

Nog 46 nachtjes..

Van vrijdag 24 november tot en met zondag 26 november hebben wij ons laatste voorbereidingsweekend gehad in Groningen. Net zoals de vorige twee weekenden was het weer hartstikke gezellig!

Vrijdag:

Nadat iedereen weer vanuit heel het land rond 19.00 in Groningen was aangekomen, kon ons laatste voorbereidingsweekend beginnen. Het was leuk iedereen weer te zien en we hadden er allemaal erg veel zin in! We begonnen met een vragenronde, waarin iedereen zijn of haar vragen kon stellen richting het bestuur. Na de vragenronde was het tijd om onze verwachtingen over ons takenpakket met elkaar te delen. Iedereen had voor zichzelf een plan van aanpak gemaakt waarin stond hoe we het project en de daarbij behorende taken voor ogen zaken. Nou ja, er waren ook mensen die zich meer met de salsales, het golfsurfen en de mooie vakanties bezig hielden, maar dit terzijde. Het bespreken van onze plannen was erg nuttig, want zo krijgen we een steeds completer beeld van wat we nu allemaal precies in Costa Rica gaan doen. Ook presenteerden degenen die gaan afstuderen hun onderzoeksvorstel. Mede door de feedback vanuit het bestuur hebben we allemaal mooie takenpakketten gemaakt, waardoor we er wat dat betreft helemaal klaar voor zijn! De avond werd natuurlijk in stijl afgesloten. We kregen allemaal onze ISOP polo die we dan ook maar gelijk aandedden (met het kraagje omhoog natuurlijk). Nadat we de slaapplekken verdeeld hadden en nog een lekker borreltje hadden gedronken bij Dirk Siemen was het tijd om naar de stad te gaan. We gingen namelijk salsadansen bij Hemmingways. Het was daar ontzettend leuk, een aantal gingen gelijk met de voetjes van de vloer terwijl de rest het wel goed vond om eerst eens even rustig te kijken naar al die snelle moves op de dansvloer. Het was best moeilijk, maar we willen allemaal salsales gaan volgen in Costa Rica, dus als we terug komen kunnen we zo meedoen met Dancing with the stars. Het was gezellig, maar omdat we de volgende dag weer een druk programma hadden hebben we (heel verstandig) op tijd ons bed opgezocht.

Zaterdag:

De dag begon alweer vroeg, om 9.00 werd er bij de ALO verzameld om naar een geheime locatie te gaan. We wisten niet waar we naar toe gingen en wat we daar gingen doen. Om 9.15 werd gelukkig bekend gemaakt wat we gingen doen: We gingen naar Winschoten om daar een sportochtend te organiseren voor de kinderen in het asielzoekerscentrum. Dit was natuurlijk een ontzettend leuke activiteit en we hadden er erg veel zin in. Onze eerste taak was natuurlijk om zoveel mogelijk kinderen bij elkaar te krijgen die mee zouden doen met onze spelletjes. Dit waren er uiteindelijk zo'n 25 en dit was precies goed. We hebben veel leuke spelletjes gedaan en het was erg leuk om elkaar nu voor het eerst les te zien geven. De kinderen vonden het heel leuk en vroegen ons gelijk wanneer we weer kwamen. Hieruit blijkt dus wel dat het een geslaagde ochtend was! Na de lunch werd er een presentatie gegeven over het drugsgebruik in Costa Rica. Omdat we daar best mee te maken kunnen krijgen, was dit nuttig om te horen. Er werd verteld hoe we er mee om moeten gaan en we hebben handige informatie meegekregen. Na de presentatie hebben we veel informatie gekregen over dingen zoals de XPIore subsidie, draagvlakversterkende activiteiten, het communicatieplan en natuurlijk het feest van 15 december. Dan gaan we namelijk een Salsa party organiseren in La Casa de la Trova in Groningen, waarvoor iedereen bij deze voor uitgenodigd is! Na al deze informatie was het tijd om eens even lekker te gaan sporten. Iedereen had in het Spaans een aantal spelletjes voorbereid en dit ging iedereen best goed af! Het was leuk om zelf even lekker actief bezig te zijn en omdat het in het Spaans was hadden we er erg veel aan.

Als je denkt dat de dag na al deze activiteiten wel zo'n beetje afgelopen was heb je het mis. We hebben namelijk nog een kwaliteiten spel gedaan waarin we gingen kijken hoe we over elkaar denken. Dit is natuurlijk erg belangrijk voor het groepsproces, we moeten het project straks immers toch een half jaar met elkaar gaan uitvoeren! Doordat we dit spel tijdens het eerste weekend ook al gedaan hadden, was het erg leuk om de beide uitkomsten met elkaar te vergelijken. Zo weten we nu

dus dat er niemand bij onze groep zit die tactvol is, dat er niemand is die bedachtzaam is, dat er één iemand is die als enige niet eerlijk is, dat Henri eigenlijk helemaal geen slechte kanten heeft, dat Hans heel veel moet gaan bemiddelen en natuurlijk het belangrijkste: Dat we er met z'n allen heel veel vertrouwen in hebben dat we er samen wat moois van gaan maken!

Na zo'n lange zware dag waren we allemaal toe aan een lekkere maaltijd. Daarom kwam het heel goed uit dat Jan en Jetske heerlijk voor ons gekookt hadden! Na een dankwoordje van Kim richting het bestuur konden we aanvallen. Tijdens het eten schoof ook Tjarko nog even aan, die een mooie DVD voor ons had meegenomen met allemaal foto's van Costa Rica. Zo kunnen we ons dus alvast helemaal gaan verheugen die laatste maand voor vertrek! De rest van de avond was lekker rustig, er stond niks op het programma dus iedereen kon lekker chillen bij Dirk Siemen. Piet kwam nog langs met mooie verhalen over Costa Rica, waardoor iedereen alleen maar meer zin krijgt om weg te gaan! Daarna zijn we nog langsgesegaan bij het café waar we 15 december het feest organiseren. Het zag er daar erg leuk uit, waardoor het vast en zeker een mooi feest gaat worden! Enkele diehards zijn daarna nog (hééééé even) de stad ingedoken. Zo zat de zaterdag er ook alweer op, een dag waarop we heel veel gedaan hebben en steeds nóg meer zin krijgen in onze hele stage!

Zondag:

Voor een enkeling was het deze ochtend wel heel erg moeilijk om eruit te komen, maar dat krijg je na een nachtje doorhalen in Groningen! Om 10.00 werd er verzameld op de ALO voor alweer de laatste dag van dit weekend. Als eerste hebben we het calamiteitenplan doorlopen, iets wat echt belangrijk is om te weten voor vertrek. Na deze informatie was het tijd voor het allerbelangrijkste moment van de dag (nou ja, op de quiz na) : Het ondertekenen van de contracten! Iedereen heeft getekend, dus nu is het echt helemaal officieel: We gaan naar Costa Rica! Tijdens de lunch was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: "De grote Costa Rica quiz" onder leiding van Dirk 'Lucille werner' Siemen. Het was leuk om nog zoveel informatie over het land te krijgen en iedereen scoorde vrij aardig! Na dit hoogtepunt zat het weekend er eigenlijk alweer op. Er werd nog geëvalueerd en daarna was het tijd om afscheid te nemen van elkaar. Het was een zwaar, maar zeker heel gezellig en interessant weekend! Voor Henri en Sandra was de fietstocht naar het station misschien nog wel het zwaarst van het hele weekend, want die zaten samen met de hele inventaris van Marjolein op één fiets.. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en is ook iedereen dit voorbereidingsweekend weer helemaal zonder kleerscheuren afgekomen!

Mede door deze weekenden hebben we er ontzettend veel zin in!

Groetjes, Projectgroep 2007-1
Hans Roman