

Hallo allemaal!

Op 22 november was het zover, onze sponsor fietsactie ging van start! 4 fitness fietsen moesten gedurende 24 uur, in beweging worden gehouden met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de projectlanden: Costa Rica, Nicaragua, Tanzania en Zambia. Met dit geld kunnen we sport en spelactiviteiten organiseren en uitvoeren en (sport)materialen aanschaffen. Om 17.00 zijn de eerste bikkels op een fiets gestapt. Soms was het nog even overleggen wie op welke fiets ging zitten, want onder de 4 fietsen bevond zich één ligfiets die niet bij iedereen geliefd was..! Per persoon fietste je 4 uur achter elkaar, daarna werd je afgewisseld. Vervolgens had je een aantal uren rust en stapte je voor nogmaals 4 uur op de fiets. Om de verveling wat tegen te gaan, werden dvd's versleten, muziek geluisterd, tientallen raadsels verzonnen en potjes gepest (zowel letterlijk als figuurlijk). Toch is 4 uur achter elkaar op een fiets zitten, niet niets. Het was daarom fijn, dat familieleden en vrienden ons kwamen aanmoedigen, ons opbelden, naar ons zwaaiden via de webcam en ons financieel wilden steunen! Zelfs s'nachts kwamen enkele enthousiastelingen, ons bezoeken. Rechtstreeks vanuit de kroeg, stapten ze de ALO binnen inclusief biergeur (zeggen ze dat zweet vervelend ruikt...). Ook de lokale tv heeft ons op de gevoelige plaat (voor sommige) vastgelegd. De uren dat je niet op de fiets zat, lag je of op bed, of je hing om één van de fitness apparaten heen omdat je de slaap niet kon vatten. De laatste paar minuten was een feest. Het einde was in zicht, er werd nog even flink doorgetrapt om het aantal kilometers nog iets op te voeren.

Een aantal ISOP bestuursleden stonden met champagne klaar, deze kon op vrijdag 23 november om 17.00 ontkurkt worden!!! Er is maar liefst 2435km gefietst (dit is gemiddeld 25 km per persoon per uur..!) en we hebben een totaal bedrag (zeg maar gerust; recordbedrag) van maar liefst 6229,95 opgehaald! Dit was boven ieders verwachting. Tot slot hebben we met z'n allen pizza gegeten. Iedereen ontzettend bedankt voor het aanmoedigen, de financiële bijdrage en/ of de mentale steun! Na de sponsoractie begon voor ons meteen het laatste voorbereidingsweekend met een cursus jambe spelen. Dit deden we bij iemand thuis die oorspronkelijk uit Costa Rica komt. We hadden met z'n allen al snel wat ritmes geleerd en de mensen die richting Costa Rica gaan konden hun Spaans een beetje bijspijkeren. Wij Afrikanen zullen in Zambia en Tanzania vast nog vééél meer ritmes leren en zullen als volleerde drummers terugkomen :)

Op zaterdag zijn we 's morgens bezig geweest met spelen bedenken met weinig materiaal en dit daarna ook in het Spaans of Engels uitleggen aan de groep. Dit was erg leuk en leerzaam. Daarna hebben we het kwaliteitspel gespeeld, op deze manier leer je de anderen waar je mee gaat op reis weer een stukje beter kennen. Het was leuk om te zien hoe iedereen over elkaar dacht, welke kwaliteiten we elkaar gaven.

Ook werd het ons weer een stukje duidelijker wat we precies gaan doen in Zambia. We gaan ongeveer 20 uur per week lesgeven op een school, waar de leeftijd van de kinderen tussen de 10 en 17 jaar is. Naast het lesgeven lopen we mee met wijkprojecten van Sport in Action. Dit verschilt van speciaal onderwijs, het coachen van een team, werken in een opvangcentrum voor straatkinderen en meewerken met een team dat HIV voorlichtingen geeft aan volwassenen. Allemaal erg interessant en leerzaam lijkt ons!

We hebben aan het eind van de middag een hints-quiz gedaan en bij ons ALO'ers gaat dat er natuurlijk lekker fanatiek aan toe! Met handen en voeten moest je aan je eigen groep duidelijk maken wat je bedoelde, dit ging over het land waar je naar toe gaat.

's Avonds hebben we eten gekookt in Mesocosa. Daarna zijn we nog op verjaardag geweest bij een oud bestuurslid van ISOP, en daarna kon je nog op stap. Maar omdat we door de fietstocht zo weinig slaap hadden gehad zijn de meesten naar huis gegaan. Het was weer een leuk, informatief en zwaar weekend!

In ons geval, nog maar een aantal dagen voor vertrek naar Zambia. De Xplore subsidie is zo goed als binnen, dus dat is erg prettig! Inentingen en visum zijn geregeld, de eerste spullen worden voorzichtig gepakt. Het aftellen kan beginnen.

Groetjes Rianne en Marieke

