

Tweede voorbereidingsweekend

27 t/m 29 oktober stond ons 2e voorbereidingsweekend alweer gepland....

Hierin stond ons het volgende te wachten: vragenronde, salsadansen, borrelen, het bespreken van onze verwachtingen, ons takenpakket samenstellen, draagvlakversterkende activiteiten verzinnen/opzetten, eten en borrelen met ouddeelnemers en jawel, op zondag uiteindelijk, spelletjes spelen (in het Spaans) en DE Spaanse toets..!!

Vrijdagavond rond 19.15 was de gehele projectgroep compleet in het international student house, waar Dirk-Siemen woont. We hebben met zijn alle een deel van zijn "woonkamer" (lees: grote zaal met weinig licht, maar met gezellige kaarsjes!) ingenomen en uitgebreid bijgepraat. Een gezellige avond waarbij we elkaar en het bestuur weer een beetje beter hebben leren kennen. Ook hebben we een vragenronde gedaan, waarbij oud-projectlid Tjarko het bestuur kwam ondersteunen met het beantwoorden van onze vragen. Erg interessant allemaal, blijkbaar zelfs zo interessant dat we zijn vergeten om te gaan salsadansen!!? Na een borrel, hebben we de slaappleaatsen verdeelt en zijn de meiden die (heel verstandig) ook gelijk op gaan zoeken... de mannen hebben (heel gezellig) bij Niels nog even doorgeborreld.

Zaterdagochtend om 9.00 uur zou de koffie klaar staan op de ALO. Wij natuurlijk stipt 9.00 uur daar...!! En wat treffen we aan: Jan en Jetske, wachtend voor een dichte deur! De ALO was ons vergeten..? (snap je ook niet!!) Dus... zijn we met zijn alle de "woonkamer" van Dirk-Siemen weer op gaan zoeken. Daar heeft iedereen, na een bakkie koffie/thee en wat lekkers, een brief naar zichzelf geschreven. Daarin staan zijn/ haar verwachtingen, dingen waar je tegen op ziet, dingen waar je zin in hebt etc. Daarna heeft ieder zijn brief voorgelezen. (Dus.. Hoi Hans, hoe is het nou?! Met mij alles ok!?Etc etc ?) Was erg leuk om te horen van iedereen. We hebben tot nu toe nog wel dezelfde verwachtingen van ISOP en van de groep. Na het schrijven van de brief heeft Lianne ons voor even verlaten om haar voetbalteam te versterken. Ook Dorien was deze dag pas vanaf het avondeten aanwezig, omdat ze meedeed aan de wintertriathlon. Ze is daarbij in de estafettevorm, met 2 andere meiden, 1e geworden!! Na weer een bakkie te hebben gedaan, zijn we met de sportmanagement studenten en de LO, sportontwikkeling studenten (weet niet hoe je het dan noemt tegenwoordig) apart gaan zitten. De toekomstig vakleerkrachten hebben met Maaïke gepraat over hun takenpakket en afstudeeropdracht. De sportmanagementstudenten hebben met Niels en Albert gepraat over het takenpakket. ISOP had voor sportmanagement een aantal dingen op papier gezet, waardoor het voor ons wat duidelijker is geworden wat er precies van ons verwacht wordt in Costa Rica. Uiteindelijk hebben we onze ideeën en taken aan elkaar vertelt, hebben we de opdracht gekregen om een Plan van Aanpak te maken voor onszelf, en zijn we gaan tafelvoetballen en lunchen.

Na de lunch heeft Maaïke met ons : levend scrabble gespeeld, waarbij we door middel van het oplossen van Spaanse vragen, letters konden verzamelen. Uiteindelijk hebben we een Spaans met AL onze Spaanse kennis en VOORAL met AL onze creativiteit een Spaans woord gemaakt. Moet uiteraard toch even vermelden dat ik (Sandra) niet de creatiefste was maar wel de beste partner had, dus... hebben Jan en ik gewonnen met het woord: SEGUIR, wat VOLGEN betekend (heb het net weer op gezocht op vertalen.nu?) Na nog wat leuke "groene" spelen (samenwerkingsspellen) te hebben gedaan hebben we ons weer even serieus gericht op fundraising en draagvlakversterkende activiteiten. Aardig om te weten is dat bestuurslid Niels, dmv. een hardloopwedstrijd aardig wat geld bij elkaar heeft verzameld en Henri en Hans in Zwolle, kinderen enthousiast hebben gekregen om sponsorboekjes te gaan verkopen. Minder aardig om te weten is dat de bussen in de supermarkt in Amsterdam niet veilig staan!! Daar was er 1 binnen een week al gestolen... We hebben onze plannen voor een spinning marathon omgegooid. We zijn nu van plan een salsa-beach feest te organiseren in Groningen! Hierna kwam Piet ons opzoeken om te vertellen over zijn ervaringen met lastige kinderen tijdens de gymlessen. Heel gaaf om te horen, en ik denk dat zeker de LO ers heel veel aan de informatie hebben. Ook oud-bestuurslid Pauline had ons ondertussen bij ons aangesloten. Een drukke dag gehad dus..... tijd voor avondeten en borrelen in Mesacosa! In Mesacosa hebben we

heerlijke Nederlandse boerenkool met worst gegeten met de projectgroep, het bestuur en oud-bestuurs en projectleden: Sander, Pauline, Piet, Els, Andor en Tjarko en zijn vriendin. Veel leuke, enthousiaste verhalen gehoord!!!! We kregen helemaal zin om al weg te gaan toen we die stralende gezichten zagen als zij over Costa Rica vertelden. Omdat deze nacht de klok zou worden verzet en we dus een uur langer konden slapen, konden we natuurlijk nog niet gaan slapen. Daarom zijn we met een groepje nog even de stad ingegaan om het nachtleven van Groningen onveilig te maken.

Zdondagochtend om 10.00 uur weer verzameld bij Dirk-Siemen. 10.00 uur liep wat uit naar 10.30 , en voor Dirk-Siemen naar nog wat later... Vandaag was ook Marjolein aanwezig, die net terug was van vakantie. Dus met haar even bijgepraat en daarna spelletjes verzonnen, die we in het Spaans uit moesten leggen. Zo hebben we gezongen: Cabeza ,Hombres, Rodilla, Dedos, Rodilla, Dedos. Orejos, ojos, punto de nariz.... en het tellen geoefend met 10 bal!! Omdat het nog geen tijd was voor DE SPAANSE toets hebben we nog wat spelletjes gespeeld, waarbij Kim en Dirk-Siemen nog even voor gek werden gehouden met het fluit spel. Vooral Dirk-Siemen was duidelijk nog niet helemaal wakker, beetje jammer voor hem maar wij hebben in ieder geval erg gelachen. Naast de leuke dingen, zijn er natuurlijk ook serieuze zaken... Spaans!! Dus hebben wij ons na de spelletjes allemaal even afgezonderd om een schriftelijke toets te maken en vervolgens een Spaans gesprek te voeren met Sander en Albert. Erg leerzaam wel! We zijn er ook wel achter dat ons nog veel te doen staat op het gebied van Spaans, voor we vertrekken. Na te hebben afgesloten met een evaluatie en een lekkere lunch is ieder weer richting huis vertrokken.

Al met al weer een geslaagd voorbereidingsweekend!!!

Namens projectgroep 2007  
Sandra van Paassen

