

## Reisverslag 1 door Hanneke en Florian:

Dag luitjes,

Wij (Liesbeth, Hanneke Tamara en Florian) zijn inmiddels 2 maanden in Costa Rica. We hebben de eerste weken een beetje vakantie kunnen vieren en aan de nieuwe situaties kunnen wennen. We zijn onder meer naar een schitterend strand geweest waar we kennis hebben kunnen maken met dieren die je in Nederland niet vaak op het strand zult aantreffen. De pelikanen en leguanen zijn geweldige beesten om te zien. Ook zijn we naar een heel mooie vulkaan geweest waar we, tijdens een mooie tocht van ongeveer 3 uur lopen, het erg gezellig hebben gehad. We zijn als laatste van onze vakantie nog naar het strand en nationaal park van Manuel Antonio gegaan waar we ook hebben kunnen genieten van een schitterende zonsondergang. Echt prachtig om dat te zien aan het strand.

Nu iets over de woonsituaties. Liesbeth en Hanneke wonen in El Carmen en Tamara en Florian wonen in Purral. Dat zijn verschillende wijken van de hoofdstad San José. We zijn terechtgekomen in een gastgezin waar we 5 maanden zullen wonen. Liesbeth woont bij een redelijk grote familie, het verste weg van ons allemaal. Hanneke woont bij een lerares van de school, met een dochtertje, iets dichterbij en Tamara en Florian wonen naast elkaar. Tamara woont bij Marjolein in huis en Florian zit in een gastgezin met 2 jongens waarvan er eentje niet zo vaak thuis is. Op dit moment bevallen de gastgezinnen goed en hebben we het hier erg naar onze zin. Ze zorgen goed voor ons hier en willen ons veel dingen leren.

De Spaanse taal was in het begin erg lastig maar na veel proberen en leren gaat dat steeds beter. Iedereen van ons kan zich nu aardig redden in het Spaans. De een natuurlijk wat meer dan de ander maar over het algemeen mogen we niet klagen want 2 maanden geleden spraken we bijna nog helemaal geen Spaans. We hadden voor ons vertrek wel een cursus gevolgd bij de RUG maar hier, in Costa Rica, hebben we gemerkt dat het sneller gaat met het leren van de Spaanse taal, omdat je hier wel Spaans moet spreken onder de mensen. We hebben hier ook nog een week Spaanse les gehad voordat we begonnen met onze stage en dan kregen we vooral informatie over hoe en op welke manier we het beste les kunnen geven in het Spaans. Daar hebben we behoorlijk veel aan gehad.

Inmiddels geven we allemaal les op een basisschool. Liesbeth en Hanneke geven les op een "bekende" school in El Carmen. Hier is vorig jaar ook les gegeven door 2 studenten van de ALO. Tamara en Florian geven les in Ipis, dat is ook een wijk van San José. We hebben alle klassen, van groep 3 t/m groep 8. We geven les op maandag, dinsdag en woensdag. De rest van de dagen hebben we nu nog redelijk veel vrije tijd maar binnenkort moeten we voor het buurtcomité aan het werk. We zullen in de wijk Purral verschillende sporten moeten introduceren en we zullen de mensen die hier al voor het buurtcomité werken min of meer een beetje "op moeten leiden". Ze willen graag verschillende organisatievormen, oefenvormen enz. van ons leren. We zullen onze hulp met name moeten geven in de sporten: voetbal, volleybal, basketbal en softbal.

Het lesgeven is nog steeds lastig in het Spaans. De leerlingen zijn allemaal heel erg blij dat we er zijn en ze zijn heel erg enthousiast en dat is vaak ook het lastige, want de kinderen worden helemaal wild als ze een bal zien. Een bal is hier heilig. De structuur die in Nederland is ingebouwd in de lessen is hier bij de meeste klassen niet aanwezig (uitzonderingen daargelaten natuurlijk). Op sommige momenten zou je

graag een keertje boos willen worden omdat ze soms echt niet luisteren maar dat is ten eerste behoorlijk lastig in het Spaans en ten tweede is het ook wel een beetje sneu voor de leerlingen omdat ze door hun enthousiasme de regels vergeten. We merken wel dat we onze grenzen behoorlijk moeten verleggen en de doelen wel moeten aanpassen. De kinderen hebben hier toch wel een beetje minder respect voor je zoals we dat gewent zijn Nederland. Dit was het voor nu. Tot een volgende keer.